

PARANORMALE HEILIGEN

Ludo Noens



Wijze toeverlaat of geschifte mythomaan?

Wat de heilige alleszins onderscheidt van de zondagsgelovige is niet zozeer zijn buitensporige vroomheid, maar zijn bovenzinnelijke gerichtheid en vooral zijn bekwaamheid om alternatieve bewustzijnstoestanden op te roepen (trance, extase). Hierdoor leeft hij/zij niet zelden op gespannen voet met de gezagdragende 'Woordvoerders van God op aarde'. Toch raakt de heilige, aldus de protestantse theoloog Walter Nigg, in zijn aparte ervaringen en visioenen weleens de diepten van het menselijke bestaan.

Voor het 'gezond verstand' kunnen dergelijke ervaringen, met meer obscure regels dan die van het rationalisme, absurd, grotesk of onzinnig lijken.

Bovendien loopt dit buitenbeentje er zelden bij als de gelikte, topfitte en gearriveerde mens uit onze glossy weekbladen. Meestal gaat het om een sjofele en ziekelijke randfiguur. Met zijn grillig, eigensoortig gedrag en fysieke en mentale afwijkingen wekt hij bij burger en gevestigde orde doorgaans onbehagen, zo niet angst of walg op. Maar het zijn precies deze buiten de norm vallende *trickster* eigenschappen, zo zegt de Amerikaanse parapsycholoog George P. Hansen, die vaak hand in hand gaan met authentieke mystieke en paranormale incidenten.

Dit boek bespreekt een aantal uitgesproken onconventionele levens waarin dergelijke wonderlijke en verontrustende incidenten centraal staan...

ISBN 978 94 90767 00 6

Paranormale Heiligen, Ludo Noens.

Een gezamenlijke uitgave van Zilverspoor en Books of Fantasy, 2011, 206 blz.

Uw gesigneerd exemplaar aan € 14,95 (incl. portokosten) op rek. 210-0123298-63, L. Noens, met vermelding 'Heiligen'.

Voor Nederland klik:

<http://www.artbooksshop.com/?menu=article&categoryID=1180291&articleID=21116448>